

# Dorian Yates Blood Guts 6 Week Trainer

Recognizing the mannerism ways to get this book Dorian Yates Blood Guts 6 Week Trainer is additionally useful. You have remained in right site to start getting this info. get the Dorian Yates Blood Guts 6 Week Trainer partner that we have the funds for here and check out the link.

You could buy guide Dorian Yates Blood Guts 6 Week Trainer or get it as soon as feasible. You could quickly download this Dorian Yates Blood Guts 6 Week Trainer after getting deal. So, bearing in mind you require the ebook swiftly, you can straight get it. Its suitably no question simple and appropriately fats, isnt it? You have to favor to in this broadcast

Kiplings keuze Geert Spillebeen 2002 De 18-jarige zoon van de beroemde schrijver Rudyard Kipling is vreselijk trots wanneer hij in 1915 naar het front in Frankrijk mag, maar niemand beseft dan hoe gruwelijk hij aan zijn einde zal komen. Victoria Daisy Goodwin 2017-08-18 Victoria van Daisy Goodwin is een verrukkelijke historische roman, gebaseerd op de eigen dagboeken van koningin Victoria. Ook de recente BBC tv-serie Victoria, haar jonge jaren is bedacht en geschreven door Daisy Goodwin. In 1837, kort na haar 18e verjaardag, wordt de frêle Alexandrina Victoria koningin van Groot-Brittannië en Ierland. Zij ontpopt zich meteen als een zelfstandige, eigenzinnige jonge vrouw, die allesbehalve preuts of traditioneel is. Deze roman bestrijkt haar daden, ideeën en gevoelens tot haar 21e en bevat veel romantiek en een heerlijk slot. 'Absoluut een meeslepende roman [...], gevoelig geschreven, met verve en humor', aldus Amanda Foreman, voorzitter van de Man Booker Prize 2016, over Victoria.

Het geheime leven van Esperanta Gorst Michael Cox 2010-09-30 Sommige geheimen kunnen niet bewaard blijven In de herfst van 1876 arriveert de negentienjarige wees Esperanza Gorst op het majestueuze landgoed Evenwood in Northamptonshire. Ze is daar aangesteld als dienstmeisje van barones Tansor. Maar Esperanza is niet zomaar een bediende. Ze is naar Evenwood gestuurd door de mysterieuze Madame De L'Orme, die Esperanza heeft opgedragen om de geheimen te ontsluiten die haar nieuwe bazin krampachtig verborgen probeert te houden. Esperanza ontdekt dat deze geheimen nauw verbonden zijn met haar eigen toekomst en verleden, en ze raakt verstrikt in een web van intriges, misleiding en verraad, met een gruwelijke moord als uiteindelijk gevolg. Michael Cox (1948-2008) studeerde aan Cambridge University en werkte als biograaf, schrijver en redacteur. Zijn eerste roman, De zin van het duister, werd in 2006 gepubliceerd en genomineerd voor vele prijzen. Cox wordt geroemd om zijn meeslepende sfeerschetsen van Victoriaans Engeland en meesterlijke plots.

De troost van sterren Dave Boling 2017-09-26 Tijdens de Boerenoorlog wordt Lettie met haar moeder, broertje en zusje in een Engels concentratiekamp opgesloten. Terwijl haar vader en opa strijden tegen de Britten, vecht Lettie om in leven te blijven in steeds hopelozere omstandigheden. Ze troost zich met herinneringen aan het sterrenkijken met haar opa, en met haar onverwachte vriendschap met een jonge Britse soldaat.

15 dagen zonder hoofd Dave Cousins 2014-04-05 Binnen vijftien dagen verandert het leven van Laurence en zijn broertje Jay voorgoed... Het leven is niet gemakkelijk voor Laurence. Zijn moeder is verslaafd aan de drank en zijn broertje Jay is geobsedeerd door Scooby Doo. Wanneer Laurence hoort van een radioquiz waarmee hij een luxe vakantie kan winnen, denkt hij hiermee alle problemen te kunnen oplossen. Een onbezorgde vakantie zal zijn familie goeddoen. Maar wanneer hun moeder op een dag niet thuiskomt, moet Laurence ineens voor Jay zorgen. Uit angst voor jeugdzorg probeert hij haar verdwijning voor iedereen geheim te houden... 15 dagen zonder hoofd is een geestig verteld verhaal over familie, vergeving en hoop. En dat alles vanuit het perspectief van een vindingrijke puber die het hoofd boven water probeert te houden wanneer alles even tegenzit. 'Dit oprechte, goed vertelde debuut is een genot om te lezen' Sunday Times Engelen van het asfalt Ineke Holtwijk 1995 Na de dood van zijn moeder wordt de Braziliaanse Alex door zijn stiefvader buiten de deur gezet. Hij zoekt aansluiting bij een groep straatkinderen, 'De engelen van het asfalt', om te overleven. Vanaf ca. 11 jaar.

De eikelvreter Els Pelgrom 2022-03-29 Aangrijpende jeugdroman van Els Pelgrom weer verkrijgbaar, nu met een omslag van Gouden Penseel-winnaar Ludwig Volbeda De eikelvreter van Els Pelgrom is een van de mooiste jeugdboeken over armoede en veerkracht. Dit boek, dat bekroond is met een Gouden Griffel, verschijnt nu met een nieuw omslag van Gouden Penseel-winnaar Ludwig Volbeda. Andalusië, eind jaren veertig van de vorige eeuw. De Spaanse burgeroorlog is voorbij, maar in Spanje zijn veel mensen nog altijd straatarm. Zo ook Curro en zijn familie. Wanneer Curro acht jaar wordt, moet hij van school om te werken als varkenshoeder. Om zijn honger te stillen zoekt hij tijdens het werken eikels om te eten. Maar alles op het land is eigendom van de rijke landeigenaren, en het stelen van eikels is niet zonder gevaar... De eikelvreter is een indrukwekkende jeugdroman over de kloof tussen arm en rijk. Maar bovenal gaat het over de veerkracht van een jongen die leert zijn geluk niet te laten hangen van zijn omstandigheden. Els Pelgrom, die bekend is van o.a. Sofie en Lange Wapper en De kinderen van het Achtste Woud, won in binnen- en buitenland veel prijzen, waaronder drie keer een Gouden Griffel. 'Het authentieke karakter wordt versterkt door de vorm van het verhaal, waarin het net is of Curro naast je zit te vertellen over zijn jeugd.' Uit het juryrapport Gouden Griffel

Total recall Arnold Schwarzenegger 2012-11-22 Zijn verhaal is uniek en uiterst onderhoudend, en hij vertelt het met verve in dit boek. Hij werd in de magere jaren na de oorlog geboren in een klein Oostenrijks dorp, als zoon van een veeleisende politieagent. Hij droomde ervan naar Amerika te gaan om wereldkampioen bodybuilding en filmster te worden. Op zijn eenentwintigste woonde hij in Los Angeles en werd hij gekroond tot Mr. Universe. Binnen vijf jaar sprak hij Engels en was hij de beste bodybuilder ter wereld. Binnen tien jaar had hij zijn opleiding afgerond en was hij miljonair door investeringen in onroerend goed en zijn carrière als bodybuilder. Ook won hij een Golden Globe Award voor zijn rol in Stay Hungry. Binnen twintig jaar was hij de grootste filmster ter wereld, de echtgenoot van Maria Shriver uit de familie Kennedy, en een opkomende republikeinse leider. Zesendertig jaar naar zijn komst naar Amerika werd de man die ooit door zijn medebouwers de 'Oostenrijkse Eik' werd genoemd tot gouverneur van Californië gekozen, de zevende economie ter wereld. Hij loodste de staat door een begrotingscrisis, natuurrampen en politiek tumult, en zette zich in voor onder meer een beter milieu en electorale veranderingen. Samen met Maria Shriver bracht hij vier fantastische kinderen groot. In de nasleep van een schandaal dat hij over zichzelf afriep, probeerde hij zijn gezin bij elkaar te houden. Nooit eerder heeft hij in zijn eigen woorden zijn volledige levensverhaal verteld. Hier is Arnold Schwarzenegger met Total Recall.

De onstuitbare Mrs. Pollifax Dorothy Gilman 1983 Een eerbare weduwe en grootmoeder krijgt van de Amerikaanse geheime dienst de opdracht in Istanbul een overgelopen communistische agente op te sporen.

Betsy & Napoleon / druk 1 Staton Rabin 2005-06-20 Een ca. 14-jarig meisje vertelt over haar kortdurende vriendschap en ontmoetingen met Napoleon Bonaparte (1769-1821) tijdens zijn verbanning op St. Helena.

Echte liefde Courtney Maum 2019-01-01 Echte liefde van Courtney Maum is een heerlijke feelgoodroman voor iedere schermverslaafde over liefde in het digitale tijdperk. Wat doet digitalisering met de relaties tussen mensen? Dit is Sloane Jacobsen: ze is vervreemd van haar familie, heeft een picture perfect-relatie met een social-mediaster, is beste vrienden met de stem van haar zelfrijdende auto en is een internationaal succesvol trendwatcher. De perfecte kandidaat om bij techgigant Mammoth de strijd om de virtuele consument te leiden. Maar wanneer ze in dit online walhalla overal signalen opvangt dat echt contact de nieuwe trend is, zoekt haar machtige baas de confrontatie en begint Sloane te twifelen aan haar eigen voorspellingen. Durft ze te kiezen voor wat ze zich al zo lang ontzegt: liefde en verbinding? 'Heerlijke parodie.' The New York Times 'Hartverwarmend.' O, The Oprah Magazine 'Onweerstaanbaar.' The Wall Street Journal Bedreigd / druk 1 Kevin M. Brooks 2009-04 Moo Nelson, (15, ik-figuur) wordt op school erg gepest vanwege zijn overgewicht. Om tot rust komen kijkt hij vanaf een viaduct naar het drukke snelwegverkeer; zo is hij op een dag ongewild getuige van een misdaad en komt hij in een hevige tweestrijd. Vanaf ca. 15 jaar.

Bekoorlijk / druk 1 Donald Spoto 2011-01

De Egyptische sleutel Preston & Child 2018-11-12 Gideon Crew begint aan zijn wellicht laatste avontuur in De Egyptische sleutel, de nieuwste thriller van Preston & Child, de #1-bestsellerauteurs van de Gideon Crew en Pendergast-thrillers. Gideon Crew – de briljante wetenschapper, meesterdief en onverschrokken avonturier – is geschokt als hij hoort dat zijn voormalige werkgever, Eli Glinn, spoorloos is verdwenen en diens hightech lab plotseling wordt gesloten. En dat terwijl Glinn's laboratorium juist bezig was met een onderzoek naar de schijf van Phaistos, de eeuwenlang onvertaald gebleven stenen tablet van een voorheen onontdekte beschaving. Crew is gefascineerd, maar krijgt ondertussen ook grimmig nieuws over zichzelf. Met nog slechts enkele maanden te leven begint Gideon aan wellicht zijn laatste, wereldwijde avontuur – de zoektocht naar een mythische schat. Douglas Preston & Lincoln Child zijn de #1-bestsellerauteurs van de Pendergast-thrillers en de thrillers over Gideon Crew. De vloek van het oerwoud en De gruwelkamer worden gerekend tot de honderd beste thrillers aller tijden.

Het tinnen soldaatje

Hans Christiaan Andersen 1975

Anne Frank / druk 1 Ruud van der Rol 1992

Uit het licht M.O. Walsh 2015-05-28 Uit het licht van M.O. Walsh is een betoverende roman over een idyllische jeugd in het zuiden van de VS die wreed wordt verstoord. Een boek zo intens als De wijde hemel en zo beklemmend als De zelfmoord van de meisjes. Als in de zomer van 1989 een populaire vijftienjarige meisje verkracht wordt blijkt het vriendelijk ogende stadje Baton Rouge ook een donkere kant te hebben. Uit het licht, dat wordt verteld door een van de vier verdachten, is het verhaal van een idyllische jeugd die verstoord wordt door een afschuwelijke gebeurtenis, met hartverscheurende gevolgen. Over gezinnen die uit elkaar vallen, een allesoverheersende verliefdheid van een puber, en de vraag of het beter is de waarheid te openbaren of te verzwijgen. Uit het licht van M. O. Walsh is een bijzonder indringende roman over de waarde van familiebanden, de kracht van herinnering en ons vermogen om te vergeven. 'Neem de tijd en laaf je aan dit zuidelijke verhaal, in al zijn weelderige geuren en kleuren. De laatste pagina is even schitterend als de eerste.' – Kathryn Stockett, auteur van de bestseller Een keukenmeidenroman 'Een excellent debuut.' – Entertainment Weekly

Aardschok Mons Kallentoft 2015-09-29 Peter Akerlund, een vooraanstaande Zweedse politicus, wordt dood gevonden in een sloot. Naakt, maar zonder tekenen van geweld. Een paar uur later wordt er melding gemaakt van de verdwijning van de zestienjarige Nadja Lundin. Inspecteur Malin Fors weet direct: de twee zaken houden verband met elkaar. Maar hebben de slachtoffers iets met elkaar gemeen? Een race tegen de klok begint waarbij Malin Fors het spel van de dader zo snel mogelijk moet ontcijferen, om te voorkomen dat er meer moorden zullen volgen. Zal het Malin Fors lukken om Nadja Lundin op tijd te vinden? Aardschok is – net als het succesvolle Lichthemel en Engelwater – een opzichzelfstaand te lezen thriller in de serie over inspecteur Malin Fors.

Molly en het kattencafé Melissa Daley 2019-02-12 De meest aabile feelgoodroman van het jaar! Wanneer de jonge cypers Molly haar baasje verliest, wordt ze herplaatst in een huis met drie katten-hatende honden. Ze besluit het heft in eigen poot te nemen en een nieuw thuis te vinden. Maar als ze na een lange tocht door de hobbelige straten van Stourton loopt, lijkt een nieuw huis verder weg dan ooit... Tot op een dag café-eigenaresse Debbie haar vindt. Net als Molly is ook Debbie zoekende. Pas gescheiden en met een dochter om voor te zorgen, doet ze alles wat ze kan om haar kwakkelende café draaiende te houden. Maar niet alleen financieel is het lastig, Debbie wordt ook tegengewerkt uit onverwachte hoek. Is de oplossing misschien dichterbij dan ze denkt? Zal het Debbie en Molly lukken om het tij te keren en het eerste kattencafé van de Cotswolds te openen? Voor fans van emBob de straatkatem en emDewey, de bibliotheekkatem

Ontzettend irritant Andy Griffiths 2020-03-30 Is dit boek iets voor jou? Doe deze test! Vraag jij tijdens lange autoritten ook altijd 'Zijn we er al?' Vind jij het leuk om mensen gek te maken door hen de hele tijd na te doen? Houd jij ook altijd extra lang de douche bezet? Vind jij het leuk om vreemde vragen te stellen waar niemand op kan antwoorden? Slinger jij ook zo graag aan de waslijn? Elk positief antwoord is één punt! 3-5 Jij bent duidelijk een ontzettend irritant persoon. Dit is echt een boek voor jou. 1-2 Jij bent een redelijk irritant persoon. Dit is echt een boek voor jou. 0 Jij snapt niet hoe leuk het is om irritante dingen te doen. Dit is echt een boek voor jou. Een boek vol avonturen van Andy met een irritante vlieg, gekke danspases en een loodzwaar kampeerbed.

Schuldig Nancy Werlin 2000 Nadat David is vrijgesproken van moord op zijn vriendin, gaat hij bij familie in een andere staat wonen om zijn school af te maken; hij vindt er niet de rust waarop hij gehoopt had.

Een kleine kans Marjan Hof 2009-10-31 Kiek is bang. Haar vader is ver weg, in een land waar het oorlog is. Hij is dokter en wil mensen helpen. Maar het is daar levensgevaarlijk. Hij kan een ziekte krijgen, of een ongeluk. En er zijn verwaalde kogels! De moeder van Kiek stelt haar gerust. Bijna niemand heeft een dode vader. De kans dat Kieks vader iets ergs overkomt is maar heel klein. Kiek wil de kans nog kleiner maken. Ze krijgt een idee...

Age 14 Geert Spillebeen 2002

De handen van Kalman Teller Gauke Andriessse 2011-08-02 Winnaar Gouden Strop 2011 Als de jonge Mira Roes in het ziekenhuis slachtoffer wordt van een verkeerd uitgevoerde medische ingreep, is dat voor haar en haar man Frederik het begin van een tien jaar durende lijdensweg langs tal van medische beroepsorganen en gerechtelijke instanties. Ondanks haar ernstige verminkingen vallen de rechterlijke uitspraken keer op keer in haar nadeel uit en lijkt het er steeds meer op dat de schuldige de hand boven het hoofd wordt gehouden. Als haar zaak hopeloos is vastgelopen, besluit haar protegé, de vermogende Joodse zakenman Kalman Teller, de hulp in te roepen van de Amsterdamse privédetective Jager Havix. Wanneer Havix een belangrijke getuige weet op te sporen, wordt deze echter op beestachtige wijze vermoord. Hiermee loopt het spoor dood. Maar Kalman Teller laat Havix niet meer met rust. Waarom is hij zo vasthoudend en wat is er waar van de geruchten dat deze overlevende van de Holocaust zon teruggetrokken bestaan leidt, omdat hij iets heeft te verbergen? Er doet een verhaal de ronde over Kalman Teller. U moet weten dat hij een heel laag nummer heeft en toch Auschwitz heeft overleefd. Mensen praten daarover, al is het maar uit nieuwsgierigheid. Een laag nummer? Iedereen die in Auschwitz kwam, werd geregistreerd en kreeg een nummer op de linkeronderarm getatoeëerd. Het feit dat Kalman Teller een laag nummer heeft betekent dat hij daar als een van de eersten is binnengekomen. Mensen hielden het meestal niet lang vol en toch heeft hij de bevrijding gehaald.

De oorlog tegen vrouwen Sue Lloyd-Roberts 2016-09-07 'God is duidelijk geen feminist,' noteert Sue Lloyd-Roberts koel in de openingspagina's van haar journalistieke opus magnum, De oorlog tegen vrouwen. Ze baseerde het op meer dan dertig jaar ervaring als televisieverslaggever voor de BBC. Haar werk, vaak undercover, waarin oorlog en mensenrechten een belangrijke plaats innamen, bracht haar de hele wereld over, van Rusland en China tot Birma, van Zimbabwe, Egypte en Bosnië tot het Midden-Oosten, van India en Pakistan tot Latijns-Amerika. Gaandeweg groeide het besef dat veel van het onrecht uit haar reportages te maken had met vrouwen. Hoe is het mogelijk, zo vroeg ze zich af, dat vrouwen, die meer dan de helft van de wereldbevolking uitmaken, in de 21ste eeuw nog altijd campagne moeten voeren voor een eerlijke en menselijke behandeling? In De oorlog tegen vrouwen neemt Lloyd-Roberts de lezer mee op reportage, van de besnijdenis van jonge meisjes in Gambia tot de grootmoeders van de Argentijnse Plaza de Mayo, van 's werelds grootste openluchtgevangenis voor vrouwen (Saoedi-Arabië) tot de vrouwenhandel in Oost-Europa, van het ergste land om een vrouw te zijn (India) tot het huiselijk geweld in 'ontwikkelde' landen, van verkrachting als oorlogswapen in Bosnië, Birma en Afrika tot de salarisongelijkheid in de Westerse wereld. Geweld tegen vrouwen en meisjes is niet individueel, het is politiek, is de stelling van Lloyd-Roberts. In De oorlog tegen vrouwen brengt zij even zuiver als overtuigend in kaart hoe vrouwen er wereldwijd voorstaan. Dat levert een onthutsend tijdsbeeld op, en journalistiek van grote klasse.

Anna is er nog Ida Vos 2013-03-06 'Vandaag proberen we over de zee te schreeuwen,' zegt vader. 'Rennen, Anna!' Hand in hand rennen ze naar de zee. Het stormt en de golven zijn zo hoog als een kerktoren. 'Aan de overkant ligt Engeland,' zegt vader. 'Wie is de koning van Engeland?' 'Koning George.' 'Goed zo. Roep jij nu maar eens naar de koning van Engeland en vraag wat hij bij zijn ontbijt wil vanmorgen. Vooruit maar.' Anna was tijdens de oorlog ondergedoken en gescheiden van haar ouders. Nu woont ze weer bij hen, maar ze moeten aan elkaar wennen. En het is moeilijk om niet meer bang te zijn. Als je zo lang nauwelijks hebt geproefd, kun je niet meer schreeuwen... Anna durft bijna niemand te vertrouwen. Ook mevrouw Neumann niet. Tot ze het verhaal hoort over haar verdwenen dochttertje. Dan neemt Anna een besluit: Fannie moet gevonden worden! Ida Vos kreeg bekendheid als jeugdboekenschrijfster met Wie niet weg is wordt gezien, waarin ze vertelt over de tijd dat ze zelf was ondergedoken. Ook Anna is er nog is gebaseerd op de werkelijkheid. De gebeurtenissen die worden beschreven heeft Ida zelf meegemaakt of van andere mensen gehoord.

K van Klara 15 - Verboden foto Line Kyed Knudsen 2019-09-09 Er worden klassenfoto's gemaakt op school en daar heeft Klara veel zin in. Sommige jongens maken met hun mobiele telefoons ook foto's, die ze naar elkaar opsturen. Maar plotseling worden er ook foto's gedeeld, waar sommige meisjes verdrietig van worden. "Verboden foto" is het 15e deel in de populaire serie over Klara en haar vriendinnen. De boeken kunnen onafhankelijk van elkaar worden gelezen. Line Kyed Knudsen (geb. 1971), debuteerde in 2003 met de roman Pigerne fra Nordsetten [De meisjes van de Noordvlakte]. In 2007 kreeg ze de Gyldendals Pippi prijs. Line schrijft kinder- en jeugdboeken en ze geeft kinderen les in creatief schrijven.

De bushkinderen Gary Crew 2001 Wanneer een Australisch stadje wordt opgeschrikt door de moord op een goudzoeker, gaat men op zoek naar diens verwaarloosde kinderen in de wildernis.

12 jaar slaaf Solomon Northup 2014-02-21 'Ik was stomverbaasd dat ik nog nooit van dit boek had gehoord. Voor mij is het even belangrijk als het dagboek van Anne Frank.' - Steve McQueen Solomon Northup, in 1808 als vrij man geboren in New York, wordt in 1841 ontvoerd en in het Zuiden verkocht als slaaf. Twaalf jaar lang werkt hij op plantages in Louisiana, vaak onder de meest wrede omstandigheden, altijd in de hoop zijn vrijheid terug te winnen. In 1853 komt Northup eindelijk vrij. In datzelfde jaar verschijnt 12 jaar slaaf, zijn eigen aangrijpende relaas van zijn gevangenschap in een van de donkerste periodes uit de Amerikaanse geschiedenis. Het boek slaat direct in als een bom en opent vele Amerikanen de ogen voor de onmenselijkheid van het slavernijstelsel. 12 Years a Slave is verfilmd door de Britse filmmaker Steve McQueen en werd geproduceerd door onder anderen Brad Pitt. De film won de Golden Globe voor Beste Film en is genomineerd voor negen Oscars, waaronder die voor Beste Film. Het boek verschijnt voor het eerst in Nederlandse vertaling. Met een voorwoord van Steve McQueen en een inleiding van Bianca Stigter

De Anome Jack Vance 2018-06-17 De afgelegen planeet Durdane is lang geleden gekoloniseerd door een allegaartje van Aardse minder-heden die besloten hun heil tussen de sterren te zoeken. De afstammelingen daarvan bevolken nu de tweeënzestig kantons van het subcontinent Shant. In Shant dwingt de gevreesde en mysterieuze Anome, de Man zonder Gezicht, gehoorzaamheid af aan de lokale wet- en -regelgeving: iedere volwassene inwoner van Shant draagt een explosieve halsband met unieke kleurcodering. Wie zich misdraagt, raakt letterlijk het hoofd kwijt! In kanton Bastern groeit de jonge Mur op in de schaduw van de tempel van de Chiliten, een misogynie religieuze orde die er de plak voert. Volgens de plaatselijke gebruiken is Mur voorbestemd tot een leven als Zuivere Knaap alvorens zelf Chilieet te worden. Mur heeft echter andere toekomstplannen. Bovendien komen er vanuit de Hwan, het bergachtige midden van Shant,

onrustbarende geruchten over moordende hordes rode barbaren, de Roguskhoi, en iedereen vraagt zich af waarom de Anome er niets aan lijkt te gaan doen... De Anome is het eerste boek in de Durdane trilogie, en deel 43 van Het Verzameld Werk van Jack Vance, uitgegeven door Spatterlight. Omslagillustratie: Konstantin Korobov. Een eerdere versie van de vertaling van Pon Ruiter verscheen bij Meulenhoff. De tekst van de Spatterlight editie is door de vertaler herzien en aangepast aan de hedendaagse spelling. Bevat 4 pagina's uitgebreide en gecorrigeerde kaarten uit de Vance Integral Edition.

Moederland Paul Theroux 2017-06-14 Paul Theroux' geboortegrond Cape Cod en een ongelukkig gezin met zeven kinderen dat heel erg lijkt op het gezin waarin hij opgroeide vormen het decor van zijn nieuwe roman 'Moederland'. Theroux richt zijn waarnemersogen en -oren op een Tolstojaanse familie waarin moeder de scepter zwaait. Voor de buitenwereld is ze het toonbeeld van vroomheid, nijverheid en vlijt. Voor haar echtgenoot en zeven kinderen is ze de egoïstische, kleinzielige alleenheerser over Moederland, de koningin die regeert met een succesvol verdeel-en-heersbeleid. Terwijl de jaren voorbij sjokken, en moeder tot ieders verbijstering de honderd nadert, proberen de kinderen zich met wisselend succes aan haar wurggreep te onttrekken. 'Moederland' is een scherp portret van het narcisme van een ouder - en hoe dit een gezin te gronde dreigt te richten.

De roep van de wilde kat / druk 1 Linda Newbery 2007-10 De ouders van Josh (ik-figuur) zijn gescheiden en zijn moeder heeft een nieuwe partner. De geboorte van een zusje heeft duidelijk invloed op het gezin, vooral op Jamie, de jongere broer van Josh. Vanaf ca. 12 jaar.

Alle maskers af Robert Edmund Cormier 1980 Roman over het verloop van een gijzeling van een bus met kinderen.

Doe de split in 4 weken Eiko 2018-01-03 De Japanse yogadocent Eiko, koningin van de split, leert je met 'Doe de split in vier weken' in 4 weken de split te doen. Iedereen kan de split doen: jong, oud, lenig of stijf! Met slechts vijf minuten stretchen per dag kun ook jij je flexibiliteit verbeteren. Behalve dat het leuk is, levert het ook gezondheidsvoordelen op, zoals flexibiliteit, minder lagerugpijn, een betere bloedsomloop en een strakkere buik. Te mooi om waar te zijn? Dat is het niet. Met dit revolutionaire programma van Eiko kunnen mensen van alle leeftijden en elk fitnessniveau ongelooflijke resultaten boeken. # Een megabestseller in Japan: meer dan 1,3 miljoen verkochte exemplaren

Amelia Bedelia en een middag vol verrassingen Peggy Parish 1979 Amelia Bedelia moet samen met haar neef Potamus een theebransje verzorgen. Ze vatten echter alles verkeerd op en zo gebeuren er die dag de vreemdste dingen.

Breng ons samen Jolina Petersheim 2017-10-31 'Breng ons samen' van Jolina Petersheim gaat verder waar 'Bewaar ons' ophield: er zijn zes maanden verstreken sinds de mennonietengemeenschap van Leora Ebersole de bergen in vluchtte nadat een aanslag hun leven onherkenbaar veranderde. Nu wacht Leora op nieuws van Moses, de jonge Engisher piloot die hen heeft geholpen te ontsnappen. Ze heeft geen idee of hij nog leeft. Ondertussen voelt ze zich ook aangetrokken tot voorman Jabil Snyder. Van alle kanten neemt de dreiging toe en Leora's verwarrende gevoelens maken het er niet makkelijker op. Ze zal moeten kiezen: actie ondernemen of vertrouwen hebben. 'Breng ons samen' is het afsluitende deel van Jolina Petersheims tweedelige serie, waarvan 'Bewaar ons' het eerste deel is. Eerder schreef zij 'De vroedvrouw' en 'De verstotene'. Ze heeft zelf een mennonitische achtergrond en weet als geen ander deze gemeenschap levensecht neer te zetten.

Acte de présence Willeke van Ammelrooy 2012-09-25 In het jaar dat ze vijftenzestig wordt blik Willeke van Ammelrooy, al sinds begin jaren zeventig een van de meest besproken persoonlijkheden van ons land, terug op haar leven. Het is niet voor niks dat ze juist in de afgelopen maanden besloot om aan de hand van vergeelde fotos en memorabilia uit de dozen bij haar op zolder herinneringen op te halen aan vijftenzestig jaar succes, teleurstelling, glamour, liefde en verdriet.

2008 was het jaar waarin bij Willeke een tumor werd geconstateerd, en een zware operatie noodzakelijk bleek. Het was ook het jaar waarin ze nieuwe successen beleefde, met haar rol in de film Bride Flight en de documentaire die dochter Denise Janzee over haar leven maakte. In gesprek met Nienke Swierstra vertelt Willeke over de grote en kleine liefdes in haar leven en over trouw blijven aan jezelf. Ze gaat in op loyaliteit, misleiding en integriteit in de filmwereld, de haat-liefdeverhouding met de pers, de kunst van het (film)acteren en op het veelbewogen jaar dat achter haar ligt en dat haar sterker maakte dan ooit.

De geest in de rivier Carrie Jones 2019-10-14 Amy ziet al haar hele leven visioenen. Soms van dingen die ze wil weten. Soms van dingen die gruwelijk zijn, zoals de dood van de vader van haar beste vriendin Courtney. Eén ding hebben de visioenen echter met elkaar gemeen: ze komen allemaal uit. Zonder uitzondering. Alan verhuist met zijn moeder naar Maine om zijn tante te steunen, die net weduwe is geworden. Zijn nichtje Courtney lijdt onder de verdrinkingsdood van haar vader en gelooft nog steeds dat hij weer zal opduiken. Ze denkt zelfs dat zijn geest bij hen is. Maar Alan heeft door zijn Navajo-achtergrond de nodige ervaring met geesten en voelt dat er iets niet klopt in huis. Courtney heeft iets opgeroepen uit de rivier. Iets dat beter onder water had kunnen blijven. New York Times bestsellerauteur Carrie Jones sloeg de handen ineen met fantasyschrijver Steven E Wedel om deze huiveringwekkende, romantische en spannende YA-roman te schrijven.